

ELLEN EN PAUL

PAUL *Kom, we moeten terug!*
ELLEN *Iedereen is beter af zonder ons Paul*
PAUL *Beter af..?*
ELLEN *Ga maar, ik ben het wel gewend (loopt weg)*
PAUL *(aarzelt) Hé, wacht op mij!*

ELLEN *Ooit ga ik weg hier
Ik weet niet waarheen
Maar ik heb niemand nodig
Ik kan het alleen*

*Geen klierende etters
Geen ouders, geen school
Gewoon in m'n eentje
Heb ik de grootste lol*

PAUL *Een nieuw avontuur
Is toch leuker met twee?
Als ik nu heel lief ben
Mag ik dan met je mee?*

ELLEN *Nou...*

PAUL *We gaan door de lucht
In een grote ballon!
Of we vouwen een boot
Van een groot stuk karton!*

ELLEN *Ja!*

ALLEN + PAUL *Twee dromers
Drijvend op zee
Ik weet niet waarheen
Maar ik ga met je mee
En zelfs als we zinken
Is dat geen probleem voor ons twee*

ELLEN *Daar gaan we!*
PAUL *Land in zicht!*
ELLEN *Schip ahoy!*
PAUL *Whoohoo!*

ELLEN Ik heb heel mijn leven
 Op niemand kunnen bouwen
PAUL Maar nu heb je mij
 En mij kun je vertrouwen

ELLEN Geen golf is te hoog!
 Geen storm is te nat!
PAUL En als je elke dag zwemt
 Hoef je nooit meer in bad!

ALLEN + PAUL Twee dromers
 Drijvend op zee
 Ik weet niet waarheen
 Maar ik ga met je mee
 En als we verdwalen
 Dan doen we dat niet meer alleen

ALLEN	Twee dromers	<i>Twee</i>
	Drijvend op zee	<i>Drijven</i>
	Twee dromers	<i>Twee</i>
	Ik ga met je mee	<i>Ik ga met je mee</i>

ELLEN *Misschien zien we wel een dolfijn!*
PAUL *Of een zeeleeuw!*
ELLEN *Of een piranha!*
PAUL *Ja, maar dan wel een lieve...*
ELLEN *Of een walvis!*
PAUL *En een roze olifant!*
ELLEN *Een olifant in de zee?*
PAUL *Ja die kunnen super goed zwemmen!*

Ellen lacht, Paul daarna ook